

Την εποχή της «επαγγελίας της δυνατής επανάστασης», δεν ήταν αβάσιμη η προβολή του Σοσιαλισμού ως «καθεστώτος αφθονίας». Έστω και ως άσκηση πολιτικής θεωρίας διέθετε ρεαλιστικό υπόβαθρο. Το 1848, οι πλανητικοί πόροι αρκούσαν για να χαρίσουν αφθονία αγαθών στους 1,24 δις κατοίκους του πλανήτη, με μόνα προαπαιτούμενα την δίκαιη και ορθολογική κατανομή του πλούτου.

Βέβαια, όλη αυτή η Κοινωνιολογία της Επάρκειας και της ικανοποίησης υλικών αναγκών, η οποία, περιέργως(;), αφορούσε και στους δύο πόλους, φιλελευθερισμό και σοσιαλισμό, βασίστηκε πάνω σε συγκυριακούς συσχετισμούς μεταξύ ανθρωποδράσεων και πόρων, συσχετισμούς που εν τω μεταξύ ξεπεράστηκαν από την ιστορική διαδικασία που συντελέστηκε και συντελείται, τόσο με τα Συστήματα Ανάπτυξης, όσο, και, κυρίως, με τους ρυθμούς ανάλωσης των πόρων.

Σύμφωνα με τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα των 6,2 δις, με βάση τους δημογραφικούς δείκτες και με δεδομένη την βιολογική επανάσταση, η οποία αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση (ενδεχομένως δεκάδων χρόνων) της μέγιστης διάρκειας ζωής, ποιος αλήθεια μπορεί να υποστηρίξει με σοβαρότητα πως είναι ανεκτή η απεριόριστη εκμετάλλευση των πόρων και πως αυτοί (οι πόροι) θα επαρκούν για τις ανάγκες 15 δις πολιτών του κόσμου το 2040;

Πιο ανησυχητικοί βέβαια και από το ίδιο το πρόβλημα της σπάνεως πόρων είναι οι σχεδιασμοί της υπερεθνικής Ελίτ ,οι οποίοι παρουσιάζουν περίπου ως προφανές πεπρωμένο το ζήτημα της φθίνουσας πορείας των γήινων αποθεμάτων και προτείνουν, ως εναλλακτικές λύσεις, την διατροφική «επανάσταση» των μεταλλαγμένων, βιομηχανοποιημένα σκευάσματα ως υποκατάστατα τροφής, την εξάπλωση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και φυσικά την εξωγήινη αποίκηση. Αποίκηση όχι απλώς προς άγρια πόρων, κάτι που, ούτως ή άλλως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως, λόγου χάρη, οι γεωλογικές έρευνες και τα μεταλλευτικά αποθέματα στον Άρη, όπως ακόμα η αποστολή Cassini-Huygens στον δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα, όπου λίμνες υδρογονανθράκων, μεθανίου και αιθανίου, θα μπορούσαν να καλύψουν τις γήινες ανάγκες σε καύσιμα. Όχι. Για την υπερεθνική Ελίτ η αποίκηση διερευνάται ως «τελική λύση» για την διαιώνιση του ανθρώπινου είδους.

Αυτός ο φαταλισμός καλλιεργείται αποτελεσματικά από τα πανίσχυρα media του Συστήματος, με την γνωστή επιχειρηματολογία ,ότι δηλαδή ενδεχόμενη κάμψη των εντατικών ρυθμών ανάλωσης πόρων και ανακοπή των ρυθμών της (εχθρικής προς το

## Βιωματικός Μινιμαλισμός

Συντάχθηκε απο τον/την Νικος Β.Δοικος  
Τρίτη, 19 Οκτώβριου 2010 15:30

---

περιβάλλον) ανάπτυξης ενέχει δῆθεν τον κίνδυνο ύφεσης, ανεργίας και κοινωνικής εξαθλίωσης.

Την αποστολή αναλαμβάνουν ΜΜΕ, γνωστά Ιδρύματα, sites του Διαδικτύου, επιστημονικές εκδόσεις, Κινηματογράφος, Μυθιστόρημα. Ένας ανελέητος οικονομικός και πολιτισμικός Μονισμός τροφοδοτεί τα δίκτυα ενημέρωσης, καθώς και την αγοραία κουλτούρα, εμπεδώνοντας πρότυπα και αναπαράγοντας μοντέλα συμπεριφοράς συμβατά με τις κυρίαρχες νόρμες της Ελίτ : Ανάπτυξη για την ανάπτυξη *τώρα*. Περιβάλλον και πόροι *αργότερα*.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι αντι-διαχειριστικές, οι ανατρεπτικές πολιτικές δυνάμεις (αν υπάρχουν) ; Ποιες πολιτικές συνεπάγεται η αποκατάσταση του Μέτρου στη σχέση ανθρωποδράσεων και περιβάλλοντος ; Ασφαλώς πελώριο εγχείρημα. Απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο .Να στοχευθεί μια νέα κοινωνική συνείδηση και συναποδοχή των ανεκτών ορίων στη χρήση της τεχνολογίας, στην ανάλωση πόρων και αγαθών, στη σχέση ανάπτυξης και αειφορίας, στη σχέση με τα βιολογικά και πολιτισμικά αποθέματα.

Ζητείται Πρωτοπορία που θα τολμήσει να μπολιάσει τον κοινωνικό προβληματισμό, συστηματικά στο χώρο της παιδείας και της έρευνας, με ερεθίσματα όπως *η σχέση πραγματικών και τεχνητών αναγκών* , οι βιολογικές και πολιτισμικές σε διάκριση προς τις αμιγώς καταναλωτικές συνήθειες.

Να συγκροτήσει Στρατηγική για μίαν αργή αλλά στοχευμένη συνολική κίνηση προς έναν Βιωματικό Μινιμαλισμό. Να διαμορφώσει συνθήκες δυναμικής ισορροπίας μεταξύ ανθρωποδράσεων και πραγματικών βιολογικών αναγκών, όπου παραγωγικές σχέσεις και παραγωγικές δυνάμεις αναδιατάσσονται και προσανατολίζονται προς τον ίδιο στρατηγικό στόχο.

Ο καταστροφολογικός αφορισμός, σύμφωνα με τον οποίο μια τυχόν &quot;επιβράδυνση&quot; των οικονομιών, όσο και αν αργή σε διάρκεια, θα οδηγούσε σε ύφεση και εξαθλίωση, στερείται ουσιαστικού ερείσματος. Για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί τα μοντέλα Πράσινης Ανάπτυξης, εναλλακτικών κλάδων και καινοτόμων δράσεων, σταθερά ενισχύουν την απασχόληση και τον όγκο της Πραγματικής Οικονομίας, λέω πραγματικής για να την αντιδιαστείλω προς τα μοντέλα της Αέρινης Οικονομίας του short selling και των τοξικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Δεύτερο, γιατί, το νέο Σύστημα ισορροπεί όταν διαφοροποιούμενα ΑΕΠ κατανέμονται, και μάλιστα δικαιότερα, στις πραγματικές, δηλαδή,

## Βιωματικός Μινιμαλισμός

Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Β.Δοικος  
Τρίτη, 19 Οκτώβριου 2010 15:30

---

σε λιγότερες ανάγκες. Κοντολογίς, δεν πρόκειται για διακινδύνευση επιβράδυνσης των οικονομικών, αλλά για μια δυναμική στρατηγική και ποιοτική Αναδιάταξη τους.

Με τις ισχυρές οικονομικές αναταράξεις, των ΗΠΑ το 2008 και της Ευρωζώνης το 2010, μεταξύ των άλλων σοβαρών ζητημάτων, έχω την αίσθηση ότι, για πρώτη φορά με τόση ένταση, προβάλλει το Δίλημμα του Νέου Αιώνα. Μια διλημματική διάκριση ανάμεσα στις πραγματικές και τις τεχνητές ανάγκες της μικρής πλανητικής μας κοινωνίας. Ανάμεσα σε ένα μοντέλο βιωματικού μινιμαλισμού, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, και στο κυρίαρχο σήμερα μοντέλο της καταναλωτικής αμετροέπειας.

\* [www.nikosdoikos.com](http://www.nikosdoikos.com) , [rudoikos@gmail.com](mailto:rudoikos@gmail.com) , mob.6944 450202.

Πρωτόλειες σκέψεις περι Βιωματικού Μινιμαλισμού δημοσιεύθηκαν στον «Ανάριθμο Δρόμο», Πρόλογος:·Eu.Βενιζέλος, Εκδόσεις:Επίκεντρο, 2009. Εμπλουτισμένη εκδοχή τους αποτελεί η παρούσα παρέμβαση που γίνεται στο πλαίσιο του διαδικτυακού διαλόγου και της protoνuliadialogου, για να συμπληρώσει, ίσως, τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις αρκετών φίλων, τις σχετικές με τις επικίνδυνες ανισορροπίες του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος.

С того места, где я сидел, была видна черная &quot;[Гобелен: это модно. Сумки, пояса, панно](#) &quot;;дверь, врата в вечность, в преисподнюю, в загробную жизнь, куда бы там ни &quot;  
[Любимому мужу](#)  
&quot;;было.

Если он и мошенничал, выполнено это было безукоризненно, и мой проигрыш вполне можно было приписать естественному &quot;[Все совпадения не случайны](#) &quot;;ходу событий.

Когда я, не задерживаясь, &quot;[Древний. Книга 3: Война](#) &quot;;стал спускаться,

## Βιογραφικός Μινιμαλισμός

Συντάχθηκε από τον/την Νίκος Β.Δοικος  
Τρίτη, 19 Οκτώβριου 2010 15:30

---

повеял ветерок, прохладный, легкий и туман рассеялся, &quot;  
[Портрет Дориана Грея. Саломея. Кентервильское привидение. Сказки](#)  
&quot;;исчез.

Он говорит, что характер лежащей впереди местности не вполне &quot;[Анатомия](#)  
[человека](#) &quot;;я  
сен, сир, перевел Жерар.

Конечно, Аззи &quot;[Андрей Тарковский. Сны и явь о доме](#) &quot;;устроился в подвале,  
самом подходящем для демонов месте.

Ихор и заклинания сделали свое дело.

```
document.getElementById("J#13710308185E51U5592P2891416c").style.display = "none";
```

Долоникус отступил назад, к своим приспешникам.

Я бы не пожалел свою задницу, только бы он вернулся!

Бегманская королева на троне Кашеры позволила бы сгладить специфический захват  
недвижимости.

Мое Большое Дерево рухнуло, Долина Теней исчезла, а Остров Мертвых оказался  
всего лишь обломком скалы, который бросили в море посреди Залива, и он пошел ко  
дну, даже не оставив кругов на поверхности.

Но ядовитые клыки лязгнули, не достигнув цели.

Затем он отвернулся к своим людям и отдал торопливые команды по-арабски,  
используя множество жаргонных слов и военных терминов, из которых Гарден почти

## Βιογραφικός Μινιμαλισμός

Συντάχθηκε από τον/την Νίκος Β.Δοικος  
Τρίτη, 19 Οκτώβριου 2010 15:30

---

ничего не понял.

```
document.getElementById("9182dbe35k15Ryn2CT").style.display = "none";
```

Смита поразила мысль, что он впервые солгал президенту Соединенных Штатов именно в этом кабинете.

Первое, что пришло &quot; [Юлий Цезарь Афоризмы](#) &quot; ей в голову, были белокурые волосы, как у ее брата.

Тогда я покину вас при приближении полиции, холодно ответил Хасан.

Вот почему они вы все мне нужны.

Вообще-то я ничего не имею ни против вас, ни против него.

словом, &quot; [книга фауст гете скачать книгу](#) &quot; выгнать меня с того места, которое я сейчас занимаю.

```
document.getElementById('abe5ad6397TDG205T0I9O').style.display = "none";
```